



vrijdagmenu

De melige
zomerhit van
Ome Henk

DE GELDERLANDER VRIJDAG 30 JULI 2004

vrijdagmenu

Het leven op de camping volgens Ome Henk

Zomer
Lang

1995

Zomer, zon en vakantie hebben al menig tektschrijver geïnspireerd tot subtropische liedjes. Deze zomer maakt Vrijdagmenu een tijdreis langs zonnige hits van de laatste dertig jaar.

Door GEERT WILLEMS

Als het melig wordt, dan is Ome Henk van de partij. Samen met Rubberen Robbie is hij de koning van de persiflage. Voor zijn zomerhit *Op de camping* leende hij de melodie van *In the navy* van The Village People. Hij haalde er de top-tien en de tophonderd van het jaar 1995 mee.

Welke herinneringen roept het lied bij u op?

„Aan die keer dat we met het hele stel op de camping stonden. Van Hooydonk was er ook bij. In Sassenheim.” (Een hoog stemmetje op de achtergrond): „Ja, dat was een biggencamping.” „We zaten de hele week een beetje in de zon, op een stoeltje, ruzie maken met de andere gasten. Het nummer was in drie minuten klaar. Later hebben die jongens van the Village People er nog mee in de toptien gestaan.” (Op de achtergrond): „Wat is toptien, Ome Henk?” „Hou je er even buiten, joh.”

Wat heeft het lied u gebracht?

„Het betekende voor ons de landelijke doorbraak, maar het was niet onze grootste hit. Dat was *Ik zing dit lied voor Ome Henk*, naar het voorbeeld van Jantje Smit. We maken met ons stelletje nu nog steeds cd's, dvd's, ringtones en stripalbums. En we geven nog regelmatig een show.”

Heeft u iets speciaals met de zomer?

„Helemaal niks, veel te warm.”

Aan welk zomerlied bewaart u goede herinneringen of zou u zelf geschreven willen hebben?

„Una paloma blanca, Winter wonderland, Windsurfin', Toet toet Peppi en Kokki, Vlooiënmars. Moet ik nog doorgaan?”

Waar gaat u op vakantie?

„Ik moet nog twee weken zitten.”



Op de camping - Ome Henk

Nou jongens, zij we d'r allemaal klaar voor
Ja hoor meneer van Hooydonck, niets vergeten
Is iedereen aanwezig (yeah)
En Henk, heb jij d'r ook een beetje zin in?
Nou, reuze
Elk jaar dan gaan we lekker met z'n allen
Gezellig naar de camping toe
Na een jaar van werken wil je wat ontspanning
En oh oh wat zijn we moe
Op de camping aangekomen zie je veel bekenden
't Zijn de burens uit de straat (Henkie)
Dan pak je gauw een biertje en een flessie cola
Want ja je bent gauw uitgebrand

REFREIN

(Op de camping) met z'n allen bij mekaar
(Op de camping) zet de champagne maar klaar
(Op de camping) 's avonds knokken met elkaar
(Op de camping) op de camping, (op de camping) op de camping
(Op de camping) de hele dag holadihee
(Op de camping) geen papier op de WC
(Op de camping) dooie beessies in m'n thee
(Op de camping) ik wil weg, (op de camping) ik wil naar huis

Ik zit hier nog geen vijf minuten of die hele camping komt al m'n strot uit
Hou je smoel, hou je smoel, hou dan toch eens je grote smoel
Alle dagen regen, ik kan 'r niet meer tegen
Wat zit ik hier nou toch te doen
Doe mee met klaverjassen, en al m'n geld verbrassen
't Kost me klauwen vol met poen

Ome Henk, ik heb een leuk ideeetje (ach)

we gaan barbecuen
Kijk uit, de tent staat in de brand
Mooi, laat die zool maar fikken want volgend jaar vakantie, huur ik een huissie op 't strand

REFREIN

(Op de camping) laat me nou toch eens alleen
(Op de camping) al die sukkels om me heen
(Op de camping) ik wil naar huis ja nu meteen
(Op de camping) inpakken (op de camping) en snel wat anders
(Op de camping) van de verveling word je gek
(Op de camping) tot je knieën in de drek
Op de camping, ach hou jij toch eens je bek
(Op de camping) op de camping (op de camping)

He, ken 't niet een beetje rustig an (hè)
Er proberen hier nog mensen te slapen, weet je
Om half twee 's middags
Een fatsoenlijk mens zoals ik slaapt 's nachts
Maar nee, toen liep de halve camping nog te lallen en te schreeuwen
En de polonaise, en d'r heb d'r ook nog eentje tegen m'n tent aan staan...
Nero, grijpt 'm
Ah ah, gloeiende gloeiende, sodemieter op met die hond, auw, Rot op, gloeiende, auw

REFREIN

(Op de camping) ik word 'r doodziek van (lalala)
(Op de camping) gezellig noemen ze dat (lalala)
(Op de camping) briljant idee hoor van Hooydonck
Doen we volgend jaar weer (lalalalalala)
(Op de camping) Ome Henk, polonaise (op de camping) blijf, blijf van me af