

Ome Henk is helemaal doorgedraaid...

Ergens in het plaatsje Biggeveen (voorheen 'Stronterveen') staat naast een enorme gifbelt een huisje waarin de meest gewelddadige oom van Nederland woont. Was hij vroeger nog bij iedereen bemind, nu is Ome Henk de schrik van de buurt. Aan alles en iedereen heeft hij schijt. 'Ik ros er nu eenmaal graag op los. En als het je niet bevalt, rot dan maar op!' is één van Ome Henks favoriete zinsnedes. En nu staat de goede man ook nog in de hitlijst met zijn parodie op Jantje Smit, Ik Zing Dit Lied Voor Ome Henk, een plaatje waar hij zelf overigens helemaal niet blij mee blijkt te zijn...

U staat bekend als een nare, vervelende kerel, Ome Henk! Wat vindt u daar nou van?

Ome Henk (steekt zijn duim omhoog): Ja, dat is zo. Ik kan het moeilijk tegenspreken. Ik kan nu eenmaal niks hebben. Niemand moet het in zijn hoofd halen om mij te irriteren, an-

Uit wat voor een gezin komt u? Ik heb acht broers, die heten allemaal Koos, behalve Piet. Het was een vrij groot gezin, ja. In mijn jeugd heette Biggeveen nog Stronterveen. Dat is later overgegaan in Biggeveen, gemeente Sassenheim. Als je Sassenheim inkomt, moet je links langs het industrieterrein, waar Willie Worstenkots ook zit. Daar ligt Biggeveen. 't Is maar één straat, dan ben je er alweer uit.

Heeft u ook werk?

Nee, ik heb vroeger bij een pompstation gewerkt.

Maar dat ging een beetje mis, want ik rookte nogal stevig, begrijp je wel? Op een gegeven moment ben ik afgekeurd, want ik was door mijn rug gegaan.

Toen zat ik alle dagen thuis en de hele straat haalde het in zijn harses om die vervelende, verve-

rotkinderen bij mij te dumpen. Dat was nog in de periode dat ze me als die aardige man van verderop beschouwden. Dat was ik ook, totdat die kinderen vervelend begonnen te doen. Daarna ben ik doorgedraaid. En toen heb ik ze toch geslagen!

'Stofzuigen doe ik niet en ik heb altijd hetzelfde pak aan. Dan heb je toch helemaal geen vrouw nodig?'

Bent u ooit getrouwd geweest?

Nee. **Waarom niet?** Geen zin in. Ik heb ook nooit een vrouw leuk gevonden. Het lijkt allemaal wel aantrekkelijk, maar al

Een interview met Ome Henk valt beslist niet mee. Daar weet onze reporter Martijn inmiddels over mee te praten. 'Het was gewoon een misselijke, ouwe vent', wist hij te melden.



Weinig! Een stoel, een tv, een oude schemerlamp en een klok. Oh ja, ik heb ook nog een oude radio. Dat was het wel. Ik had een kast met porseleinen dansfiguurtjes, maar die heeft Jantje kapot gemaakt. Die moest zo nodig met een kangoeroestok door m'n huis springen.

'De volgende keer dat ik die lui van dat plaatje tegenkom, breek ik al hun poten!'

dat gezeur. Ik bedoel, je pleurt tegenwoordig een maaltijd toch in de magnetron? Nou, stofzuigen doe ik niet, ik heb altijd hetzelfde pak aan. Dan heb je toch helemaal geen vrouw nodig?

Van wie heeft u dat gedrag eigenlijk, van uw vader of van uw moeder?

Van me tante. Tante Henk. Die werkte bij de aspergeteelt van Willie Worstenkots. Ook qua snorlijk ik erg op haar. En daarmee heb je het wel gehad.

U woont op de Hoekzijdsestraatweg, naast buurman Floris-Jan van Fleppensteijn?

Ja. De Hoekzijdsestraatweg is een soort multiculturele sociale woningbouw. En praat me niet over Fiep. Die is toentertijd in de woning naast mij getrokken, op de dag dat ik niet thuis was. Ik was er namelijk uitgezet vanwege de kakkerlakken. De hele boel moest ontsmet worden. Van Fleppensteijn heeft dat huis gekocht omdat ie dacht dat het wel een rustig buurtje was. Jammer, maar helaas. Hij zit tot over zijn oren in de schuld, dus hij gaat nooit meer weg ook. Momenteel hebben we even een wapenstilstand, maar van de zomer gaan de deuren weer open en dan begint 't gesodemieteer weer.

Is het een fijne buurman?

Nee. Ik erger me kapot aan hem. Het is een vervelende betweterige misselijke vent. Hij speelt viool, dus ook accordeon. En u begrijpt zelf wel waarom.

Nou, ik snap er eerlijk gezegd niets meer van. Maar ga verder, hoe woont u bijvoorbeeld?

In een huis!

En wat staat er in dat huis?

Jantje is eigenlijk de enige die nog bij u langs durft te komen? Ja. En z'n vriendje Pietje komt soms mae. Ik begrijp er niets van, want ik sla die twee toch behoorlijk vaak tegen de vlakte. Dan zou ik toch denken dat ze 'es een keer wegbleven.

Wat doet u in uw vrije tijd?

TV kijken. Maakt niet uit naar wat, als het maar beweegt. Dan verveel ik me niet. Als ik maar rust om m'n heen heb, dan kan het uren goed gaan. Ik luister niet graag naar muziek. Als ik ergens een pokkehekel aan heb, dan is het daar wel aan. Net zoals dat verschrikkelijke liedje dat er nu weer uit is, *Ik Zing Dit Lied Voor Ome Henk!* Daar hebben ze mijn goedkeuring dus helemaal niet voor gevraagd. De volgende keer dat ik die lui van dat plaatje tegenkom, breek ik al hun poten.

Kunt u nog wel door Biggeveen lopen, zonder dat mensen over u gaan praten?

Ik kan er nog gewoon doorheen lopen, ja. En wie over me lult, sla ik op z'n smoel. Ze moeten allemaal hun bek houden, anders leer ik het ze meteen af. Een woord en ze hebben een knal te pakken.

HIT: Ik Zing Dit Lied Voor Ome Henk!

'Geen gezeur aan me harses, anders vallen er klappen!'